



Det måste sitta i huvudet

Publicerad: 10 mars 2015

Författare: Mikael Mjörnberg

25-26. Det är talande siffror för hela den här säsongen. Så nära, men ändå så långt borta. Bra, men inte tillräckligt bra. Det blir inget kvalspel i år heller för LIF Lindesberg.

Det känns ändå väldigt talande att det är Ricky Nordahl som får uttala sig i Lindenyttis artikel efter förlustmatchen hemma mot Aranäs. Han är en av få i årets upplaga av brandgult som kan säga saker som "det är väl lite talande för oss" och "vi är inte bra nog tillräckligt länge" med gott samvete och utan att det blir klyschor som sägs bara för sakens skull.

Men han har helt rätt.

Den rutinerade kantspringaren är nämligen en av dem som rakt igenom tagit sitt ansvar i årets allsvenska. Hans lägstanivå är hög och han har den typen av ansvarstagande krigarinstinkt som kan göra andra bättre. Tränare Herman Arenvang har berömt honom storligen även när han för ett otränat öga inte syntes särskilt mycket i spelet. LIF Lindesberg hade behövt fler som han.

För när vi nu sitter här och konstaterar att 25-26 hemma mot Aranäs betyder att till och med det sista lilla hoppet om att kunna landa en kvalbiljett är borta, är det just en alldeles för låg lägstanivå som varit anledningen. Ricky Nordahl har helt rätt när han säger att laget varit för ojämnt även i matcherna och att perioderna med dåligt spel varit alldeles för långa.

Det är ett faktum det inte går att blunda för att laget inte riktigt räckt till när det behövts en stabil nivå genom hela matcher. Det är därför man inte klarat av att vinna de tuffa fighterna mot toppmotstånd som hade varit ett måste om kvalavancemanget skulle kunna säkras.

Jag är ganska säker på att jag vill härleda det till den mentala biten.

Det sitter i huvudet för LIF Lindesberg. Inte i kunnandet.

För nog är det så att brandgult har en trupp som är kompetent nog för att kunna kvala till Elitserien. Möjligtvis är den lite i tunnaste laget, men vad det gäller spetskompetens på så väl målvaktspositionen som i det offensiva spelet går det inte att klaga.

Men det där lilla extra, det som sitter i huvudet, det har man saknat och det blir ett viktigt jobb för hela föreningen att analysera vad det beror på.

Nu när chansen till att avsluta säsongen med klang- och jubel är borta vill jag se att det yngre gardet skolas in ordentligt. Killar som William Domås, Jesper Nilsson och Albin Järlstam har fått sina beskärda delar chanser att skina, men nu vill jag se ännu mer ansvar överlåtas på ynglingarna. De tre sista omgångarna är en ypperlig transportsträcka att använda till att låta utvecklingsbar talang växa med uppgiften och ansvaret.

Tryggt lutade mot Ricky Nordahls höga nivå kan det vara rätt språngbräda inför kommande säsong.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/det-maste-sitta-i-huvudet/>