



Foto: Jimmy Larsson

Fia ute i det fria - i ett dygn

Publicerad: 18 maj 2013

Författare: Fredrik Norman

(Uppdaterad kl. 16:28) Tidigare idag kunde LindeNytt berätta att Jimmy Larsson i Lindesberg, fick sig ett mycket oväntat besök när han satt på balkongen och drack sitt kaffe. Plötsligt gjorde en nymfparakit honom sällskap. Jimmy efterlyste ägarna via sin Facebooksida och LindeNytt och nu har han lyckats att återförena fågeln med dess ägare.- Ägarna kunde identifiera Fia, som fågeln heter, direkt när de såg bilden på LindeNytt, berättar Jimmy Larsson.

Det var vid lunchtid på lördagen som Jimmy, bosatt i Norslundsområdet, nära vattentornet, plötsligt såg en nymfparakit komma farandes och hade mod att landa rakt på hans hand. Jimmy gjorde det enda rätta och bjöd sin gäst på lite fika (läs kex och vatten) medan han började detektivarbetet att spåra den tama fågelns ägare. Ett par

timmar senare gav det resultat.

- Jag har fått kontakt med ägarna nu. Det visade sig att fågeln heter Fia och rymde från sitt hem på Stadsskogen igår. Hon är väldigt tam och pratglad, berättar Jimmy.

Fågelns identitet var egentligen ingen svår nöt att knäcka. Fia är nämligen väldigt artig och presenterar sig om och om och om igen.

- Hon säger "Fia" ganska ofta, ler Jimmy.

Vid 16-tiden berättade Jimmy att ägarna var på väg till honom för att hämta rymlingen, som efter ett dygn fyllt av äventyr och glada möten, återförenas med sin äkta hälft som väntar i buren hemma på Stadsskogen.

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/fia-ute-i-det-fria-i-ett-dygn/>