



Insändare: Rädda Kyrkberget

Publicerad: 27 mars 2013

Författare: Redaktion LindeNytt

Kyrkberget i Lindesberg har blivit en mycket het potatis. Och temperaturen sjönk naturligtvis inte ett dugg av att LindeNytt tidigare i veckan rapporterade om att diskussioner pågår att exploatera en markstrimma på bergets nordöstra ände i syfte att få fram nya villatomter på marknaden.

Insändare av Lennart Sjöstrand

Rädda Kyrkberget i Lindesberg!

Kyrkberget har varit samlingsplats för nöjen och avkoppling i många generationer. Det är hjärtat i Lindesberg och måste bevaras till varje pris! Lindesberg har misskött området till den milda grad att det anses vara i så dåligt skick att det bara är att såga ner skogen och sälja tomter på området.

Det är ett mycket skamligt förslag. Nu i efterhand förstår jag varför det har byggts dagis i lyxklass för 50 miljoner på Kyrkberget. Jag är inte motståndare till fler dagis, nej

tvärtom. Det är en förberedelse för att kunna sälja exklusiva tomter på kyrkberget. IIskan växer hos många Lindesbergare hur skattepengar hanteras.

Vi har byggt en Arena som aldrig kommer att vara en Arena, utan Sveriges dyraste gymnastikhall. Det är trevligt med en Arena, men i konkurrens med Örebro 35-40 minuter härifrån med två Arenor, Bern Arena och Conventum så tror jag att vår Arena kommer vara en belastning för skattebetalarna i många år framöver.

Det har planterats träd på Kristinavägen som en sorts ersättning för Kyrkbergets försvinnande. Detta har medfört att kommersen stannat av, med 15-20 tomma butiker. Jag ber Er Lindesbergare; Slut upp till Kyrkbergets bevarande! Vi har politiker som inte förstår värdet av denna fantastiska park, som måste bevaras till kommande generationer innan det är för sent.

Centrumnära grönområde genererar mer värde för kropp o själ hos människor under oerhört lång tid, jämfört med de kortsiktiga inkomster en tomtförsäljning kan ge.

Lennart Sjöstrand, Lindesberg

Källa: LindeNytt.com

<https://lindenytt.com/nyheter/insandare-radda-kyrkberget/>